

## KEVELAER FIETSBEDEVAART

Met 14 deelnemers hadden we ons op maandagmorgen 15 augustus j.l. verzameld in de Onze Lieve Vrouwen Basiliek te Zwolle. Dit voor een vierdaagse bedevaart naar Kevelear op de fiets. Voor vertrek was er een gezamenlijke gebedsviering met voorganger Diaken Fokke van Dalen. Aansluitend werden de fietsen gewijd en kon de bedevaart beginnen. Deelnemers met ieder voor zich eigen redenen en een doel om hier mee te gaan fietsen. Voor de eerste dag stond het Dominicanenklooster in Huissen op het programma. Onderweg een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Na aankomst de tassen van de fiets en toen mochten we genieten van een heerlijk maal. Nadien een Vesperviering in de kapel met de Dominicanen en overige bezoekers. In de rondleiding erna kregen we waardering in de manier van het geloof beleven en dat ook uitdragen van de Dominicanen.

Na een gezamenlijk ochtendgebed in de kapel vertrokken we na het ontbijt op dag 2 voor onze tocht naar Kevelear. Vanwege de lage waterstand in de rivieren moesten we de fietsroute weer aanpassen, aangezien de meeste pontjes eruit lagen. In Kevelear zouden we ons aansluiten bij de groep uit Zwolle. Om op tijd te zijn voor de Kruisweg moesten we de laatste 30 km nog even een tandje bijzetten. Keurig op tijd konden we vooraf onze bagage nog naar de slaapplek in het Priesterhuis brengen. Na deelname aan de Kruisweg konden we gebruik maken van een gezamenlijke maaltijd en was het mooi om al die mede bedevaartgangers weer te spreken. In de Basiliek was er 's avonds een H. Mis met aansluitend een lichtprocessie. In de avond was er de gelegenheid voor een gezellig samenzijn in de kelder van het Priesterhuis. Hier hebben we onze ervaringen van die dag in leuke ontmoetingen kunnen delen. Met enige luister en in gezang.

Voor dag 3 stond onze terugreis alweer gepland. Die ochtend eerst nog met alle bedevaartgangers een H. Mis in de Biechtkapel met voorganger parochievicarus Gauthier de Bekker. Aansluitend op de viering een groepsfoto op de trappen van de Basiliek. Bij het vertrek uit Kevelear na de maaltijd werden we uitgezwaaid door de achterblijvers. Deze zouden later die middag met de bus teruggaan. Onze bestemming voor die dag was Hummelo, waar we zouden overnachten. Een teken van boven kregen we in de vorm van regen. Met al die droogte was dat voor het

land een zegening en dat vonden we eigenlijk helemaal niet erg. Al die indrukken hadden ons al een beetje een ander mens gemaakt en dichter bij elkaar gebracht. Die gedachten fietsten met ons mee naar onze bestemming, het familiehotel De Gouden Karper in Hummelo.

Na een goed ontbijt samen de volgende ochtend de tassen achterop en vertrekken maar. Niet voordat we nog even samen met het beeld van de groep Normaal op de foto gingen. De laatste etappe zou Gauthier de Bekker bij ons aansluiten en dit gebeurde net onder Zutphen. Samen hebben we de tocht voltooid en zijn we veilig en wel aangekomen bij de kerk in Wijhe. Hier mocht een delegatie van de Broederschap ons weer welkom thuis heten. In een dankgebed bij het altaar van Maria ging Gauthier ons voor in het gebed en hebben we gezongen. Daarna zegende hij de meegebrachte kaarsen en aandenkens.

Dankbaar zijn we als groep hoeveel zo'n bedevaart kan betekenen. Het samenzijn en het delen met elkaar heeft ons nog meer doen beseffen dat we meer uit onszelf kunnen halen om te werken aan een menselijke samenleving en een leven in vrijheid en liefde.

Wil je ook zo'n ervaring eens meemaken en op fietsbedevaart gaan? Sluit je dan volgend jaar bij ons aan.

Namens de bedevaartfietsgroep dank aan de Broederschap O.L.V. van Kevelear en in het bijzonder Riki Nijkamp, Ans v.d. Berg en Jan Arink.